

## Nooit alleen



Rob Dunn. **Nooit alleen thuis. Het verrassend veelzijdige dierenleven achter onze voordeur.** Amsterdam: Balans. 352 p., ill. ISBN 9789463820332. € 23,99.

Hebt u dat ook wel eens, dat je helemaal alleen in een doodstil huis zit? En dan denkt: “Heerlijk, helemaal rustig alleen.” Nou dat had u gedacht! “Als alles is afgewassen en opgeruimd, zelfs als de vloeren glanzend schoon zijn, dan nog is ons huis een onvoorstelbare wildernis.” Het gaat hierbij niet om ratten en muizen (heb ik gelukkig niet, naar ik weet), maar om insecten, zoals motten (in de klerenkast - aiii mijn mooie wollen truien) zilvertisjes (bij de boeken - ik moet er niet aan denken!) kakkerlakken (vooral vaste bewoner van veel studentenkeukens). En wat te denken van “de schimmels in de kelder tot de bacteriën op het aanrecht. We zijn nooit alleen thuis.”

Gelukkig zijn de meeste van onze huisgenoten juist goed voor ons. “Bovendien houden ze over het algemeen de gevaarlijkere soorten buiten de deur. Uitgerekend door onze eigen schoonmaakwoede krijgen die laatste vaak de kans.”

“Met veel enthousiasme en op humoris-

tische toon wijst Dunn ons overtuigend op het nut van alle dieren in ons huis en vertelt hij wonderbaarlijke verhalen over kevertjes, spinnen en alle geleedpotige schepsels die in onze afvoer leven.”

In een twaalftal hoofdstukken komt de hele fauna in huis aan de orde. Het begint met Anthoni van Leeuwenhoek, die als eerste in de wereld ontdekte dat er micro-organismen bestonden en gaat meer of minder uitgebreid in op de soorten in ons huis, en hoe we met onze bestrijdingsmethoden sommige soorten alleen maar sterker (lees resistent) maken. Een reuze interessant boek, en niet alleen voor biologen, maar ik werd er wel een beetje onzeker van. “Biodiversiteit is een voorwaarde voor gezond leven. We kunnen niet zonder, in onze tuin, in ons huis en zelfs, naar het schijnt, in onze douchekop.” Durf ik nu nog wel te douchen? Ehh, ja, maar ik heb wel een nieuwe douchekop gekocht.

**MARIANNE OFFEREINS**