

BRONNEN



ING en de afrekening

Fortis en ABN Amro hebben al meerdere malen gefigureerd in boeken over de kredietcrisis. Nu is het dan eindelijk de beurt aan ING.

Op zich is het verhaal ING natuurlijk wel bekend - voor wie de voorgaande boeken over de crisis al heeft gelezen - maar Janssen heeft het opgeschreven als een spannend jongensboek (of meidenboek natuurlijk, die uitdrukking heeft wel een update nodig... maar dit terzijde).

In de eerste hoofdstukken volgt een korte geschiedenis van de Postbank, NMB en later ING en ING Direct die zo succesvol was in Amerika en aldaar het spaargeld belegde in Alt A-hypotheken, hetgeen later een beruchte term en hoofdrolspeler zou worden.

Nieuw zijn de hoofdstukken over de onderhandelingen met het Directoraat Generaal Mededinging in Brussel van *good old* Neelie Kroes. Die moesten immers alles

goedkeuren en deze onderhandelingen blijken werkelijk met het mes op tafel te zijn gegaan. "Ja beste mensen uit Nederland, dit beschouwen wij wel als staatssteun, dus wilt u even een paar miljard extra aftikken..." Compleet met emoties die hoog oplopen en deuren die worden dichtgeslagen. Enfin, smullen geblazen.

En natuurlijk blijft het een genot om te lezen hoe alle duurbetaalde top ceo's en cfo's die over al die zogenaamde 'bijzondere kwaliteiten' zouden beschikken, toch ook eigenlijk amper weten wat te doen als ze worden geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden. Ook ontluisterend om nog eens goed te lezen hoe zij de grote risico's niet konden en soms ook niet wilden zien. Om het maar eens heel simpel te zeggen; het zijn dus vaak net zulke koekenbakkers als u en ik...

Ook is Janssen duidelijk over zijn mening over de mensen van ING zelf die vandaag de dag - een aantal jaren na dato - vinden dat ze wel erg streng zijn behandeld. Snel ophouden met zeuren alstublieft.

We hebben dus in de afgelopen jaren al genoeg kunnen lezen over Fortis, ABN Amro en nu ook ING. Zou het niet eens leuk zijn om ook te horen hoe de ambtenaren op het ministerie van Financiën deze periode hebben beleefd. Uit steeds meer publicaties - inclusief deze - komen zij toch naar voren als de *unsung heroes* die er mede voor hebben gezorgd dat de spaarcentjes van veel Nederlanders veilig bleven. Ze behoren meer publieke waardering te krijgen dan tot nu toe. Of - zoals Janssen fijntjes opmerkt in het slothoofdstuk - meer dan "een dinerbon voor twee personen". Laten we hopen dat er nog wat onvermoede schrijftalenten aanwezig zijn bij dit ambtenarencorps - of bij voormalig minister Wouter Bos zelf - en dat ze bereid zijn om te zijner tijd hun verhaal te delen. Het zou een welkome aanvulling zijn.

Uiteindelijk een afrekening van in totaal 32,4 miljard euro dus. Naast de redding van ING heeft het nu ook een verdraaid interessant boek opgeleverd.

Roel Janssen

DE AFREKENING - HOE ING LANGS DE RAND VAN DE AFGROND SCHEERDE

Uitgeverij Balans 2019, ISBN 978 94 638 2027 1